

Brochure herfst - winter 2020/21





Ooit komt de zon weer op

Wim Witvrouwen
met illustraties
van Géwout Esselink

Ooit komt de zon weer op

Iedere dag zit Sem klaar om te kijken hoe de poppenspeler de mensen vermaakt met zijn poppen. Rijen dik genieten de mensen van de vrolijkheid. Sem danst en zingt met de poppen mee. Maar het lijkt wel alsof de poppen en de poppenspeler minder levendig worden als de zon steeds vaker achter de wolken verdwijnt. Sem verzint een plannetje om de poppenspeler en de poppen weer te laten schitteren als nooit tevoren.

Een inspirerend prentenboek dat iedereen vrolijk stemt op zonnige en op bewolkte dagen.

Auteur: Wim Witvrouwen
Illustrator: Géwout Esselink
Hardcover, 32 pagina's
NUR 273
ISBN 978 94 91740 92 3
November 2020
€ 14,95



Over het boek *Het meisje uit het bos* van Wim Witvrouwen en Géwout Esselink

“Het meisje uit het bos is een prachtig verteld historisch sprookjesachtig verhaal. (...) Een leuk boek om over te praten met kleuters en vooral ook iets oudere kinderen die het naar bed gaan soms nog een beetje spannend vinden en overal enge geluiden horen. Je hoeft niet altijd bang te zijn voor het onbekende. Maar het is ook zomaar een mooi prentenboek omdat het van die prachtige illustraties heeft om van te genieten.”
Ineke van Nispen, Boekhandel Van Kemenade & Hollaers

“Het verhaal is poëtisch van taal en de droomachtige, warmgekleurde illustraties in inkt en aquarel spannen de kroon. (...) Hoe kunnen mensen zo bang zijn voor het onbekende, dat feitelijk vaak onschuldig is? Enigszins ongrijpbaar, apart prentenboek dat met kinderen vanaf ca. 5 jaar voor menig verwonderd gesprek zal kunnen zorgen.”
Mart van Seerden, NBD





Een groot gezin voor Mama Struis

'Eén ei,' zucht mama Struis. 'Eéntje maar ... Het lukt me niet om er nog meer te leggen.' Mama Struis kijkt er een beetje verdrietig naar. Papa Struis probeert haar te troosten. 'Dat is juist geweldig!' roept hij uit. 'Dan hebben we straks één kind. Dat is toch genoeg?'

Mama Haas komt langshuppelen met haar vijf kinderen dartelend om haar heen.

'Nou, ik vind het maar weinig,' lacht ze. 'En ongezellig,' giechelen de kleine haasjes.

Mama Struis wil graag een groot gezin. Maar hoe kan ze haar wens vervullen met maar één ei?

Dit voorleesprentenboek laat zien dat de liefde van ouders voor al hun kinderen onmetelijk groot is. Of het nou de eigen kinderen betreft, pleegkinderen, adoptiekinderen of stiefkinderen.

Auteur: Jennine Staring

Illustrator: Martine van Nieuwenhuyzen

Hardcover, 32 pagina's

NUR 273

ISBN 978 94 91740 89 3

November 2020

€ 14,95

Eerder verscheen het boek *Grasje hier, grasje daar* met verhalen van Jennine Staring en illustraties van Martine van Nieuwenhuyzen bij Levendig Uitgever.

Juf Linda schreef erover in haar blog:

"Grasje hier, grasje daar" is een voorleesboek waar jonge kinderen echt van zullen genieten. Rhino, de jonge neushoorn, neemt ze mee op avontuur en onderweg leren ze over de savanne en het leven. Mijn klas vindt dit een heerlijk voorleesboek en ik geniet net zo veel als zij dat doen. Regelmatig zitten we samen in de kring te grinniken, omdat er zoveel humor in de verhalen zit."





Rime en een hoed vol kletspraat

Rime woont in een prachtig bos. Rimes grootste vriend is Hoed. Met de hoed op, voelt Rime zich beschermd. Op een dag wandelt Rime in het bos. Bij alles wat Rime tegenkomt, vertelt de hoed iets onaardigs. Rime gelooft hem en trekt de hoed over de ogen, maar verdwaalt hierdoor. Rime wordt bang. Gelukkig is daar de magische boom 'Jeroom'. Deze wijze boom ziet iets bijzonders ... iets dat hij graag wil vertellen en waardoor Rime het juiste pad weer kan volgen.

Dit boek, met een verhaal, oefeningen en tips laat kinderen ervaren dat de kracht van denken omgezet kan worden. Hierdoor leren ze weer in zichzelf te geloven. Kinderen die angstig, verlegen of gevoelig zijn, worden mentaal sterker. De natuur speelt een hoofdrol, want de verbinding met de natuur zorgt voor een evenwichtige ontwikkeling.

Auteurs: Merlijn Enserink en Ria Lem-Wiersma

Hardcover, 40 pagina's

NUR 274

ISBN 978 949 1740 99 2

Oktober 2020

€ 14,95

Ria en Merlijn hebben een wens: kinderen helpen bij onzekerheid, verlegenheid en angst met een uniek kinderboek. Veel mensen hebben last van verlegenheid. Schaamte en het feit dat verlegen mensen niet op de voorgrond treden, houden het onderwerp onbesproken. Daar gaan zij verandering in brengen.

Thema's: verlegenheid, angst, natuur & fantasie vanaf 7 jaar





Het Taalmonster van Kaat

Kaat heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat betekent dat je taal moeilijk vindt. Het begrijpen van wat andere mensen zeggen is lastig, maar ook zelf dingen vertellen is moeilijk. Kaat weet nog niet dat zij een taalontwikkelingsstoornis heeft. Daarom denkt ze dat ze een monster in haar hoofd heeft, een Taalmonster. Dat monster maakt een rotzooi van alle taal in haar hoofd. In dit boek lees je hoe het leven voor Kaat is, met dat monster in haar hoofd. Ook lees je hoe Kaat uiteindelijk door veel mensen geholpen wordt om samen met het monster minder in de war te raken van taal.

Dit prentenboek is in de eerste plaats geschreven voor kinderen met TOS vanaf zes jaar. Het boek maakt het mogelijk om over de symptomen en gevolgen van TOS te praten met een ouder en/of begeleider. De begeleider kan een logopedist, maar ook een ambulante begeleider of leerkracht zijn.

In de tweede plaats wil dit boek er graag zijn om deze stoornis bekender te maken in de omgeving van een kind met TOS, waardoor deze begripvoller kan reageren op de problematiek. TOS is een nog relatief onbekende ontwikkelingsstoornis, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ADHD of dyslexie, maar in elke schoolklas zit ook gemiddeld een of twee leerlingen met TOS. Het komt dus vaker voor dan je denkt.

Auteurs: Esther van Niel en Janneke Ipenburg

Hardcover, 32 pagina's

NUR 274

ISBN 978 949 1740 93 0

Oktober 2020

€ 14,95

Janneke Ipenburg is illustrator, schrijver en oud-student logopedie. Logopedist is ze nooit geworden, maar ze wilde wel graag iets doen met haar opgedane kennis. Een prentenboek over een logopedisch onderwerp was daarom een logische keuze.

Janneke heeft Esther benaderd vanwege haar expertise en samen hebben ze de keuze gemaakt om een boek over TOS te schrijven. Dat heeft geleid tot een mooie en aanvullende samenwerking.

Esther van Niel is logopedist en hogeschooldocent aan de opleiding Logopedie van de Hogeschool Utrecht. Haar expertise is het behandelen van kinderen met spraak- en taal-ontwikkelingsstoornissen. Door haar jarenlange ervaring vanuit de praktijk wist ze dat een boek om met deze kinderen te lezen en te praten over leven met TOS miste. Dus toen Janneke contact zocht, kwam dat echt als geroepen.

Het boek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Damsté-Terpstra Fonds. Het meelesen door logopedisten, ouders en kinderen heeft het een krachtig en zeer toepasbaar boek gemaakt om TOS herkenbaar en bespreekbaar te maken.



Yo-ga mee de wereld rond!

Yo-ga mee de wereld rond! neemt je mee in vier voorleesverhalen naar de jungle in Azië, de woestijn in Egypte, de drukte van New York en de eilanden van Oceanië. De verhalen zijn zo te lezen dat je de yoga-oefeningen meteen mee kunt doen. In het verhaal zijn duidelijke illustraties gemaakt om te zien hoe je de oefeningen uitvoert.

Kinderyoga helpt om spanning verminderen en rustig te worden. Je oefent uithoudingsvermogen en spierkracht. Kinderyoga geeft kinderen zelfvertrouwen om het leven weer ten volle te kunnen genieten.

De yoga-oefeningen in dit boek zijn geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 2 jaar. *Yo-ga je mee?*

Auteur: Nynke Bos

Illustrator: Wendelien van de Erve

Hardcover, 32 pagina's

NUR 270

ISBN 978 94 91740 96 1

Januari 2021

€ 14,95

In 2019 verscheen het eerste boek met yogaverhalen, *Yo-ga je mee?*

"(...) Het sympathiek ogende boek is gericht op kinderen vanaf ongeveer 2 jaar. Persoonlijk denk ik dat vooral kleuters veel plezier aan het boek zullen beleven. Het is een prettig en praktisch werkboek voor thuis. Het kan helpen om je kind (en jezelf) spelenderwijze te motiveren om dagelijks meer te bewegen. Het boek is ook goed inzetbaar in de klas."

Sandra Hutchison, In de boekenkast

"(...) Ouders met hun (jonge) kinderen, ook kinderen onderling, kunnen er veel plezier aan beleven. Ondertussen wordt heilzame lichaamsbeleving en -beweging op aangename wijze en onnadrukkelijk gestimuleerd. Kinderyoga-docente Nynke Bos heeft daar in dit mooi geïllustreerde boekje een vindingrijke, aanmoedigende manier voor gevonden."

Willem Nijssen, NBD





Banjo wil naar de zee

Géwout Esselink

Banjo wil naar de zee

Als de eitjes van moeder schildpad uitkomen, rennen alle kleine schildpadjes naar zee. Alle kleintjes? Nee, niet alle schildpadjes. Eén schildpadje komt wat moeilijker uit zijn ei. Het is Banjo. Helemaal alleen moet hij op zoek naar de zee. Gelukkig zijn er heel veel dieren die hem willen helpen. Maar of hij met hun hulp de zee gaat vinden?

Een prentenboek over je eigen weg vinden in een hele grote wereld.

Auteur en illustrator: Géwout Esselink

Hardcover, 32 pagina's

NUR 273

ISBN 978 94 91740 91 6

Oktober 2020

€ 14,95

Eerder dit jaar verscheen het boek *Wat een geluk!*

“Wat een geluk! is een zeer geslaagd prentenboek van Géwout Esselink. Hij maakte zowel de tekst als de illustraties en deze vormen dan ook een echte eenheid. Het verhaal is goed en vlot verteld, maar het zijn toch vooral de kleurrijke, schilderachtige, sfeervolle illustraties van het landschap in aquarel met veel details die het prentenboek bijzonder maken.”

Toin Duijx, Friesch Dagblad, 13 juni 2020

“Fijn feelgoodverhaal over liefde, vriendschap, trouw en vertrouwen, met schilderachtige illustraties en een wensvervullend einde.”

Saskia Kalter, NBD





Mijn zusje en ik

Als Olivier wordt geboren weet zijn zus Iris niet of ze nou blij moet zijn. Hij is nog niet echt een speelkameraadje. Dat verandert al snel als Olivier en Iris samen opgroeien. Samen spelen, samen uit logeren bij opa en oma en met het hele gezin op vakantie. En af en toe heerlijk ruzie maken. Olivier groeit zijn zus voorbij in lengte. Iris en Olivier hebben een heerlijke jeugd. Totdat het noodlot toeslaat en Iris een fataal ongeluk krijgt.

Een prentenboek over een broer en een zus die samen opgroeien. Over herinneringen die voor altijd zijn. Over gemis dat nooit weggaat.

ISBN 978 949 1740 84 8 | NUR 274 | Auteur: Jeroen Hoogerwerf
Illustrator: Petra Heezen | 24 pagina's hardcover | € **14,95**
November 2020



De opstand – E Lantamentu

Dit tweetalige boek – in het Nederlands en het Papiamentu – vertelt het verhaal van het meisje Nona dat met haar tijdmachine uitkomt bij de slavenopstand op Curaçao in 1795. Nona ontmoet een slavendochter, Mosita, die bij aankomst van het schip uit Afrika gescheiden werd van haar ouders en hen al heel lang niet heeft gezien.

Naast de spannende zoektocht van de twee meiden naar de ouders van Mosita, krijgt de lezer ook een goed beeld van de geschiedenis van de slavenopstand onder leiding van Tula en zijn kompanen.

ISBN 978 94 91740 87 9 | NUR 232 | Auteur: Monica Clarinda
Illustrator: Vanessa Paulina | Vertaling Nederlands: Pieter Smit
32 pagina's, hardcover | € **14,95**
Oktober 2020