

A photograph of a child's bedroom. The room is dimly lit, with a yellow tent on the right side. A bed with a patterned blanket is on the left. A desk with a chair is in the center. A white door is in the background. The walls are decorated with framed pictures and posters.

Vrijheid om kind te zijn

Kinderen zijn niet van  
hun ouders, zelfs niet  
van de wereld.

Maar alleen van hun eigen,  
toekomstige vrijheid.



vrijheid door onderwijs

het maakt mij niet uit

als ik op de grond moet zitten.

en ik ben van niemand bang.

het enige wat ik wil is onderwijs

MALALA YOUSAFZAI

Roger Mello

## Vrijheid om geen angst te hebben

De enige echte gevangenis is angst, en de enige echte vrijheid is vrij zijn van angst ...

Je moet je nooit door je angst laten weerhouden om dat te doen waarvan je weet dat het goed is.

AUNG SAN SUU KYI



## Vrijheid om jezelf te zijn

Misschien ben ik anders. Maar ik zeg geen sorry.

Ik hoop dat anderen ook de moed hebben om zichzelf te zijn

en te staan voor de dingen waarin ze geloven

en opkomen voor iedereen die bescherming nodig heeft

en houden van wie ze willen houden,

en daar trots op zijn.

CLARE BALDING



## Vrijheid van meningsuiting

Als ik teken, lijkt het of een stem in mij heel hard schreeuwt.

ALI FERZAT



Vrijheid om te genieten  
van het leven



Jackie Morris

Oh, ik kijk uit naar de dag dat ik uit deze kooi ontsnap,

deze eenzame ballingschap ontvlucht en uitzinnig kan zingen.

NADIA ANJUMAN

Op een dag zal ik vleugels hebben.  
Met mijn rolstoel  
zal ik kunnen vliegen  
over parken bezaaid met kinderen en viooltjes.

ARMANDO VALLADARES

VRIJHEID OM NIET  
ONEERLIJK GEVANGEN  
TE ZIJN

Ros Asquith





## **VRIJHEID VAN SLAVERNIJ**

Toen ik de grens over was, keek ik  
naar mijn handen, om te zien of ik  
als vrij mens nog dezelfde persoon was.  
Er lag een prachtige glans over alles,  
de zon als goud tussen de bomen  
en over de velden, en het voelde  
alsof ik in de hemel was.

HARRIET TUBMAN



## Vrijheid door gelijkheid

Mijn hand heeft niet dezelfde kleur als de jouwe.  
Maar als ik me snijd, doet dat pijn.  
Net als bij jou.  
Het bloed dat dan uit mijn hand stroomt,  
heeft dezelfde kleur als jouw bloed. Ik ben een mens.  
We zijn allebei gemaakt door dezelfde God.

STANDING BEAR, OPPERHOOFD VAN DE PONCA-INDIANEN





## Vrijheid om je eigen ideeën te hebben

Ik weet wat ik wil, ik heb een doel,  
een mening ... Laat me mezelf zijn,  
dan ben ik tevreden.

ANNE FRANK

A surreal landscape with a person in a wire cage, a fence, and stylized trees. The person is wearing a white shirt with a red cross and blue shorts. The background is a light blue sky with a few trees and a fence in the foreground.

## Vrijheid om je veilig te voelen

IK VOEL ME HET MEEST THUIS ALS HET REGENT. NIET  
TE HARD, MAAR HEEL ZACHTJES. IK VIND HET FIJN  
OM DAARNAAR TE ZITTEN KIJKEN. THUIS IN AFRIKA  
KWAM DE REGEN ALS DE BLADEREN GROEN WERDEN.  
DE WERELD IS HEEL HARD. IK VIND HET FIJN ALS ZIJ  
ZACHT IS EN RUSTIG EN VREEDZAAM. ZO KAN HET VAST  
NIET ALTIJD ZIJN, MAAR HET IS WEL WAT IK ZOU WILLEN.

JACK MAPANJE

VRIJHEID OM EEN THUIS TE HEBBEN

Op een dag zullen we weer naar huis gaan, knus en warm in onze gedachten . . .

Oh, hart, het maakt niet uit hoe ver de wind ons verspreidt,  
ooit zullen we weer thuiskomen.  
HARUN HASHIM AL-RASHID



## VRIJHEID DOOR VREDE

Mensen hebben het recht om geluk na te streven en te leven in vrede en vrijheid.

DE DALAI LAMA

## VRIJHEID OM VERANTWOORDELIJKHEID TE NEMEN

Ik heb die lange weg naar vrijheid afgelegd.  
Ik heb geprobeerd vol te houden, ik heb onderweg misstappen  
begaan. En ik heb een geheim ontdekt: achter iedere  
grote heuvel die je hebt beklommen, liggen nog  
veel meer heuvels die je moet beklimmen. Ik heb nu  
even een ogenblik rust genomen. Maar ik kan maar  
heel eventjes rusten, want vrijheid brengt  
verantwoordelijkheden met zich mee. Ik mag niet  
treuzelen, want mijn lange tocht is nog niet ten einde.

NELSON MANDELA





VRIJHEID OM HET VERSCHIL TE MAKEN

Je kunt beter een kaars aansteken  
dan het donker vervloeken.

CHINEES GEZEGDE

CHRIS RIDDELL



Zoals een enorme golf  
die over mijn hart spoelt.  
Zoals de adembenemende schoonheid  
van de wind door de bomen.  
Zoals een onmetelijke, levendige hartslag.  
Zoals de maan en de rivier, verbonden in liefde.  
Zoals alle dromen in de weidsheid van je ogen.  
Zoals een handvol oneindig licht.  
Zo houd ik van vrijheid!

ELSA WIEZELL