



Mijn ouders houden van kamperen op natuuristencampings. Daar loopt iedereen zonder kleren. Dan voel je je vrij zeggen ze. Maar ik wil eigenlijk het liefst gewoon mijn kleren aanhouden.



We hebben een hele grote tuin en daarom wil ik graag mijn eigen moestuintje in maken. Maar dat staat niet netjes, zegt mijn moeder, dus mag het niet.

En heel stom vind ik het dat ik mijn ovd tante nog steeds een Zoen moet geven als ze op bezoek komt.



Maar ik vind dat ze stinkt naar parfum en ik heb er echt geen zin in!  Vind

Wil je mij eens terugschrijven: wat jij er nou van? Vind je mij vrij of niet? En hoe zit dat bij jou?

Groetjes,
Roy